

Hoi!

Mijn naam is Floor van der Avoort en ik ben een eerstejaarsstudent aan de Pabo. Voor dit komende schooljaar heb ik het genoeg gekregen om op Basisschool de Vonder stage te lopen. Ik sta er erg positief in en ik heb er zin in om de kinderen te begeleiden en samen met hun te zoeken in waar ze goed in zijn



Iets kort over mezelf:

Ik ben 21 jaar en ik woon in Udenhout. Mijn interesses liggen bij bakken, lezen, serie kijken en leuke dingen doen met vrienden. Verder sport ik 2 keer per week in de sportschool. Ook ben ik erg nieuwsgierig ingesteld, dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te ontdekken; nieuwe recepten, landen, culturen en natuurlijk verschillende manieren om les te geven in het onderwijs. Ik vind het leuk om ook creatief bezig te zijn en dat wil ik graag meegeven aan de kinderen om op hun eigen creatieve manier hun doelen te behalen.

Beste ouders en verzorgers,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen, want ik ben de nieuwe stagiaire in groep 6 bij juffrouw Marit en het is wel zo fijn dat jullie weten wie er bij jullie zoon/ dochter in de klas staat. Mijn naam is Tara, ik ben 20 jaar oud. Ik loop stage op dinsdagen en woensdagen en ik ben eerstejaars student op de Pabo van Fontys Tilburg, waar ik ook de andere drie dagen te vinden ben voor mijn eigen opleiding.



Ik vind het ontzettend leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen over mezelf te ontdekken. Daarom vind ik het erg leuk om naar school te gaan, zowel de stageschool als mijn eigen school. Daarbuiten vind ik het ook erg leuk om Engelstalige boeken te lezen, maar daar besteed ik niet al mijn vrije tijd aan. Want ik vind het ook leuk om te tekenen, te bakken en te koken. Als ik wat meer actiefs wil ondernemen, kan je me vinden in de sportschool of buiten tijdens het wandelen.

Ik heb ontzettend veel zin om groep 6 beter te leren kennen en ik hoop dat jullie voor nu voldoende over mij weten! Als jullie vragen hebben of meer over me willen weten, ben ik altijd in voor een praatje!

Groetjes,

Tara



School is altijd al een van mijn favoriete plekken geweest. Ik hou er van om te leren. In mijn vrije tijd kun je me vooral achter de piano of ukelele vinden, waar ik dan ook altijd bij aan het zingen ben. Als ik even in beweging wil komen ga ik naar de yogales of trek ik mijn skeelers uit de kast. En als de zon schijnt ben ik al onderweg naar een mooi stuk natuur om daar een stuk te gaan wandelen.

En alle tijd die ik daar niet aan besteed, ben ik waarschijnlijk aan het lezen. Ik hou van veel verschillende soorten boeken maar het meest interessante vind ik toch wel filosofie. (Daarbij moet ik toegeven dat ik op dit moment gewoon lekker alle Harry Potter boeken aan het lezen ben).

Ik ben 22 jaar, woon in Tilburg en sta nu als stagiair op de Vonder. Oh, en trouwens; Mijn naam is Melissa!

Hoi allemaal,

Ik ben Minke Zoontjens, 17 jaar en zit op OC Leypark in Tilburg op school. Afgelopen jaar heb ik even een snuffelstage gelopen voor 4 dagen bij juffrouw Jamy, wat ik toen echt geweldig vond. Nu mag ik komend jaar één dag in de week stage lopen in groep 1-2 bij Juffrouw Ilse en Juffrouw Jeske. Deze eerste periode is dat de donderdag. Ik vind het super fijn en bijzonder dat de Vonder bij deze kans geeft. Mijn zusje Diede heeft altijd op de Vonder gezeten, dus ik ken het al wel en veel mensen kennen mij ook, wat ook wel erg handig is. Ik zie namelijk niet zo goed en dan is het fijn om op een plek te zijn waar ik het al ken. Daarnaast heb ik autisme en NF type 1 (zoek dat maar eens op ;-). Maar dat houdt mij niet tegen om mijn dromen waar te maken en 1 droom is om met kinderen te werken, omdat ik dat ontzettend leuk vind om te doen en ze graag help met de dagelijkse dingetjes. Naast school heb ik wat hobby's: hockey in het G-aafteam bij HOCO, onze hond Noedels en daarnaast vind ik tekenen en sierraden maken erg leuk om te doen. Maar ook wat lekkers bakken of met vriendinnen afspreken doe ik graag. En soms help ik papa en mama mee op de zaak bij Root eet- en borrelhuys.

Ik kom jullie vast wel eens tegen. Misschien zie ik je niet zo goed, maar dan roep maar gewoon; dan hoor ik aan je stem wel wie je bent.



Groetjes Minke

Mijn naam is Jeske Embregts, ik ben 20 jaar oud en ik woon in Moergestel. Op dit moment volg ik de opleiding 'PABO' op Fontys in Tilburg. Ik zit in het 2^e jaar van de opleiding. Op dinsdag en woensdag ben ik aanwezig op de Vonder.

Naast mijn opleiding voetbal ik graag en heb ik een aantal bijbaantjes. Ik voetbal bij Audacia dames 1. Mijn bijbaantjes zijn bij de Jumbo, bij café de Brouwer in Moergestel en één avond in de week geef ik training bij voetbalvereniging VOAB in Goirle. In mijn vrije tijd ga ik graag met vriendinnen leuke dingen doen.



Hallo allemaal,

Mijn naam is Bram Verhoeven. Ik ben 21 jaar oud, kom uit Diessen en zit in de afrondingsfase van de PABO.

Dit betekent dat ik hier op de Vonder werken mag combineren met leren waardoor ik zowel de rol van stagiair als leraar mag invullen. Ik ben op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen aanwezig in groep 7.

Op de maandagen en dinsdagen zal ik samen met juf Marina de groep draaien en op de donderdagen en vrijdagen sta ik zelfstandig voor de groep.

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met voetballen bij RKDSV, speel ik saxofoon of ga ik gezellig op het terras zitten met enkele vrienden.



Beste ouders/verzorgers en collega's,
Mijn naam is Stan Thielen, ik ben 23 jaar en kom uit Rijen.

Het komende jaar zal ik stage lopen op basisschool De Vonder in groep 8 naast juf Anne.

Momenteel zit ik op de PABO fontys te Tilburg en ben ik de laatste onderdelen van mijn studie aan het afronden. Mijn droom is om uiteindelijk fulltime voor mijn eigen klas te staan.

4 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de ROC opleiding voor onderwijsassistent.

In deze opleiding heb ik 3 jaar lang stage mogen lopen op verschillende scholen en verschillende groepen. Tijdens mijn pabo opleiding heb ik wederom 4 jaar stage ervaring op mogen doen. Een flinke hoeveelheid groei, ideeën en vertrouwen neem ik mee in mijn laatste jaar. Het komende jaar ben ik op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de klas aanwezig. De woensdag zal ik nog voor het afronden van mijn studie gebruiken.

In mijn vrije tijd zing ik in een band, begeleid ik een jongerenkoor en heb ik graag goeie (filosofische) gesprekken met mensen. Daarnaast ben ik erg sociaal en maak snel contact. Ik zit vaak vol ideeën en vind het leuk om deze met andere te delen en uit te voeren.

Ik heb er erg veel zin in en hoop een aanvulling te zijn voor het team, de school en de ontwikkeling van jullie kinderen. Hopelijk zullen we veel van elkaar leren en een geweldig jaar neer zetten!

Groetjes,

Stan Thielen

Mijn naam is Tony van Schaardenburg en ben 20 jaar.

Op dit moment zit ik op het ROC in Tilburg en volg ik de opleiding Onderwijsassistent. Dit jaar heb ik gehoord dat ik bij juffrouw Jamy stage mag gaan lopen in groep 3. Ik ben daar dan ook heel blij mee. Ik ben hier op de donderdag en vrijdag.

Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik al kinderen lesgeef vanaf dat ik 14 ben. Daarmee ben ik begonnen op de sportclub. Dit gaat mij heel goed af en ik heb al 2 licenties voor het geven van turnlessen. In die 5 jaar dat ik lesgeef ben ik gaan realiseren dat dit iets is wat ik graag meer wil gaan doen en dat ik dit een super baan zou vinden. Toch heb ik gekozen om meer in de hoek van het onderwijs te gaan kijken. Vandaar dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Mijn motivatie voor deze opleiding is dat ik denk dat ik met kinderen een goede band heb en ze daarom veel dingen kan aanleren zoals hoe ze zich moeten gedragen. Ook heb ik al veel meegemaakt en weet ik dat het leven niet altijd Sunshine is. Daarom denk ik dat ik kinderen ook goed kan helpen als ze het moeilijk hebben.

Ik hoop graag jullie allemaal snel te leren kennen zodat we er een mooi jaar van kunnen maken.

Met vriendelijke groetjes,

Tony van Schaardenburg

